



Nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes over het Samen..Gaan proces van beide PKN gemeentes



Terugblik gemeenteavond 3 november Nieuwe predikant - Nieuwe naam gemeente

Op de gezamenlijke gemeenteavond waren vele gemeenteleden aanwezig. In de kerkzaal in de Ontmoetingskerk moesten zelfs extra stoelen worden bijgezet.

De avond stond in het teken van de presentatie van de - beoogde- nieuwe predikant en een nieuwe naam voor de gezamenlijke kerkelijke gemeente.

Dominee Frans Ort opende de avond met een metafoer van een rivier met lichten aan beide kanten en de maan weerspiegeld op het water. De beide voorzitters van de kerkenraden: Fred Haandrikman en Bert de Lange gaven een duidelijke uitleg over hoe de beroepingscommissie tot de keuze kwam voor de nieuwe predikant.

Er zijn zes reacties ontvangen. Dat is in deze tijd van minder predikanten al bijzonder te noemen. Uit deze zes (allen mannen) bleven er eerst drie over en na de sollicitatie-gesprekken en het bezoeken van twee diensten bleef er één kandidaat over die zowel door de beroepingscommissie als door beide kerkenraden unaniem is voorgedragen.

Frans Ort vertelde over de kennismaking van de pastores met de beoogde nieuwe collega: "na een goed gesprek hadden Meinie, Jantine en ik het idee dat wij heel goed met elkaar zullen kunnen samenwerken in onze nieuwe gemeente en met elkaar een prima team kunnen vormen."



dominee Ronald Heins

Hierop werd de naam bekend gemaakt en gevraagd of deze – beoogde- nieuwe dominee naar voren wilde komen om iets over zichzelf te vertellen.



Daarop trad **dominee Ronald Heins uit Zutphen** naar voren en hij werd ontvangen met een zeer hartelijk applaus. Ds. Ronald Heins is in het verleden af en toe voorgegaan in de beide gemeenten; hij is geen onbekende.

Ronald Heins is 56 jaar, getrouwd met Roos en samen hebben zij vier, studerende, kinderen. Door de jaren heen heeft hij in verschillende gemeenten gestaan zoals Schaarsbergen, Eerbeek en de laatste jaren in Zutphen. In een door hem meegebrachte koffer zaten voorbeelden van zijn hobby's die allemaal zeer sportief zijn: wandelen, fietsen, schaatsen, lezen, websites maken en verdieping zoeken, bijvoorbeeld tijdens vele reizen naar de gemeenschap van Taizé. Maar voordat hij deze koffer opende legde hij zijn hand op de bijbel en vertelde dat hij daar zijn inspiratie uit haalde en vanuit het evangelie de gemeente wil dienen.

De aanwezigen konden hierop vragen stellen. "Waarom gaat u naar een dorp als u nu in een grotere stad voorgaat" was één van de vragen. Hierop zei dominee Heins dat hij in de grote stad het dorpsgevoel miste. "Het leven in de stad is soms als los zand, in het dorp kent men elkaar, ken je de muziekvereniging bijvoorbeeld en ik heb een verlangen naar gehechtheid". Met een hartelijk applaus nam de gemeente afscheid van Ronald Heins en zijn vrouw.

Hierna kon ieder de uitgedeelde stemformulieren invullen met een 'voor' of 'tegen'. Daarna verlieten vier kerkenraadsleden de zaal om de stemmen te tellen. De uitkomst was bijzonder positief: twee tegenstemmen, twee blanco en één ongeldig. **De rest van de stemmen, 153 stuks, was vóór. Een duidelijke uitslag.**

De aanwezige gemeenteleden waren erg enthousiast en de beroepingscommissie werd hartelijk bedankt voor het vele en snelle werk.

Nu restte nog het onthullen van de nieuwe naam voor de gezamenlijke kerkelijke gemeente.

De leden van de gemeenten droegen maar liefst 59 suggesties aan. De stuurgroep deed een voorselectie waarna de kerkenraden, volgens afspraak, de definitieve keuze maakten. Na de voorselectie bleven de volgende namen over:

- Protestantse gemeente Het Anker te Dieren-Laag Soeren-Spankeren
- Protestante gemeente De Samenloop te Dieren-Laag Soeren-Spankeren
- Protestante gemeente De Open Kring te Dieren-Laag Soeren-Spankeren
- Protestante gemeente Zuidoost-Veluwezooim te Dieren-Laag Soeren-Spankeren
- Protestante gemeente De Brug te Dieren-Laag Soeren-Spankeren

Hiervan bleven na stemming drie namen over:

- Protestante gemeente De Open Kring te Dieren-Laag Soeren-Spankeren
- Protestante gemeente Zuidoost-Veluwezoom te Dieren-Laag Soeren-Spankeren
- Protestante gemeente De Brug te Dieren-Laag Soeren-Spankeren

Met 53 % kozen de kerkenraden daarna voor:

Protestante gemeente Zuidoost-Veluwezoom te Dieren-Laag Soeren-Spankeren.

Frans Ort sloot deze bijzondere avond af met het gezamenlijk gebed Onze Vader.

In een goede stemming werd de avond voortgezet in de hal met een drankje en een hapje en vele geanimeerde gesprekken. En vooral met een gezamenlijk goed gevoel bij de keuze voor de nieuwe predikant.



Vervolgstappen beroeping predikant

Het is aan de beide kerkenraden om formeel het besluit m.b.t. de verkiezing van de predikant te nemen. Dat heeft donderdag direct in aansluiting op de gemeenteavond plaatsgevonden in een extra vergadering van de kerkenraden. U kunt zich voorstellen dat dit geen ingewikkeld besluit was. Integendeel: beide kerkenraden hebben op basis van de overtuigende uitslag, unaniem en in vol vertrouwen besloten om ds. Ronald Heins uit Zutphen te verkiezen als nieuwe predikant in onze gemeentes en in de toekomstige gezamenlijke gemeente Zuidoost-Veluwezoom.

Na afloop van de vergadering donderdagavond hebben de beide voorzitters van de twee kerkenraden met Ronald Heins gebeld. Hij was heel blij met hoe de avond was gelopen. "Zeker, best spannend, maar zoveel mensen en zoveel warmte, wat een gevoel van welkom". We hopen hem, uiteraard na goed overleg met hem en de protestantse gemeente van Zutphen, zo snel mogelijk te kunnen bevestigen als predikant.

Nu de verkiezing heeft plaatsgevonden volgen er nog diverse formele stappen voordat het beroep formeel kan worden uitgebracht. Zo horen we bepaalde termijnen in acht te nemen zoals die bijvoorbeeld gelden t.a.v. de gevolgde procedure waartegen stemgerechtigde gemeenteleden bezwaar kunnen maken (niet tegen de persoon zelf). Indien iemand bezwaar heeft tegen de gang van zaken, dan kan hij/zij dit schriftelijk kenbaar maken door uiterlijk zondag 13 november 2022 een reactie te sturen naar de scribe van de eigen gemeente. De betreffende kerkenraad zal in het voorkomende geval in gesprek gaan met de bezwaarmaker.

Gemeenteavond 24 november 2022

Graag willen we u meer vertellen over het nieuwe beleidsplan van onze kerkgemeenschap. Dit doen we op **donderdag 24 november vanaf 20.00 uur** (inloop vanaf 19.30 uur) **in de Ontmoetingskerk.**

Op deze gemeenschappelijke avond heeft u de mogelijkheid om met alle werkgroepen 'Samen..Gaan' in gesprek te komen. Deze werkgroepen zijn: pastoraat, diaconie, kerkbeheer en financiën, communicatie, eredienst, jeugd en juridische zaken.

De avond sluiten we onder het genot van een hapje en een drankje uiterlijk om 22.00 uur af. Komt u ook?

Vriendelijke groeten
Andrea Eikelenboom, Gert-Jan Meijer en Anneke Janssens

Vervoer naar de gemeenteavonden

Voor mensen die niet goed op eigen gelegenheid naar de gemeenteavond kunnen komen of het lastig vinden om in het donker te rijden, is er een mogelijkheid om opgehaald en weer teruggebracht te worden.



U kunt hiervoor een beroep doen op de kerktaxi-diensten van beide gemeentes en contact opnemen met de volgende contactpersonen.

Voor Dieren:

Tinus Pater, telefoonnummer 06-51836026.

Voor Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O:

Fred Haandrikman telefoonnummer 06-21595529.

Nieuw kerkblad: oproep redactieleden



Zoals u wellicht al gelezen hebt in de laatste Nieuwsbrief Samen..Gaan komt er een hele nieuwe opzet voor het kerkblad, de zondagsbrief en de nieuwsbrief. Het kerkblad gaan we maken met behulp van de Zalige Zalm. Zij zullen een uitleg geven op 22 november over hun opmaak-programma, ons helpen met een eerste opzet en daarna is het aan ons om een mooi kerkblad te maken.

Daar hebben wij hulp bij nodig!

Want een nieuw kerkblad betekent bijvoorbeeld een nieuwe naam en een nieuw logo, maar ook mensen die vaardig zijn met de computer (denk aan opmaak, sjablonen maken) goed zijn in redactiewerk of het leuk vinden om een artikel(tje) te schrijven of te vinden, dat goed in ons kerkblad zou passen. Denkt u: ik zou wel mee willen werken aan het opzetten van dit nieuwe kerkblad en een deel van de taken uit willen voeren! Meld u zich dan zo spoedig mogelijk bij Rini van Dijkhuizen (communicatie@pkndieren.nl) of 06-30618049).

Filmpje: <https://youtu.be/k7kbE02VhQI>

Denkt u mee over een nieuwe naam voor het kerkblad?

Nu de nieuwe naam van de gemeente bekend is kunnen we ook gaan kijken naar een mooie naam voor het nieuwe kerkblad. Heeft u een leuk idee, lever dat dan in tijdens de gemeenteavond op 24 november a.s. of stuur het op naar

samengaan.dierenspankeren@gmail.com

*Werkgroep Samen..Gaan Communicatie
Tineke van Middelkoop, Fred Haandrikman en
Rini van Dijkhuizen*

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, stel die dan gerust. U kunt ze via de e-mail sturen naar samengaan.dierenspankeren@gmail.com of voorleggen aan een van de stuurgroepleden (Jan Burgers, Fred Haandrikman, Bert de Lange en ds. Frans Ort).

*Met een hartelijke groet,
Stuurgroep Samen..Gaan*

Redactie nieuwsbrief Samen..Gaan: Rini van Dijkhuizen, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via samengaan.dierenspankeren@gmail.com